

**GOLDEN APPLE WRITING COMPETITION  
2010 POETRY RESULTS (TURKISH)**

**1<sup>st</sup> Place “Anılarım Kaldı Bende” Nazan Zengin, VIC\***

Anılarım kaldı benle...  
Gecenin kör karanlığında  
Yüzünde bir hüzün,  
İstemez mi sanırsın Sovann  
Olsun onunda bir defteri  
Okuyacak bir kitabı?  
Okumaz mi sanırsın,  
Olmasaydı ailesinin ekmek savaşı?  
Ellerini tutup gülümsedim sadece,  
Kalakaldım öylece...sessiz  
Otobüs içinden gördüm  
Chantou'nun elinde ki ıslak bebeği.  
Kimse bilmez ki neden dolaşılıyor,  
Yüzündeki kir ile sokakları?  
Neden gözlerindeki bu mahzunluk, bu sessizlik,  
Saklarcasına gözyaşlarını?  
Silemedim...  
Kalakaldım öylece...sessiz  
Heng'i gördüm sonra,  
Daha sanki beş, bilemedim, altı yaşlarında  
Gözleri yeminli sanki,  
Hayatı ve insanları sevmemeyi...  
Hırçnlığı gözünden belli,  
Hayata olan kızgınlığı.  
'Gelde hele sorun ellerime! 'diyor sanki,  
Bebek yaştan beri çektiklerimi!  
Soramadım...  
Kalakaldım öylece...sessiz  
Anılarım kaldı benle...  
Tüm bu gördüklerim doğru olamazdı!  
Neden Fatma ağlıyor?  
Neden Mehmet'in yiyecek bir lokması bile yok?  
Neden defterlerine mühür gelmiş Cheng'lerin, Ayşelerin...?  
Oysa onların her biri bir fidan,  
Körpecik bir çiçek  
Çok şeyi var aslında, bu dünyaya verebilecek  
Beni okula gönderin! diye haykıran bakişlar arasında,  
Kalakaldım öylece...sessiz  
Kalakaldım öylece...anılarım  
Kalakaldım öylece...dualarımla

*\*Bu şiir gerek Türkiye'de ki köy ziyaretlerimde gerekse Işık Koleji sayesinde Asya ülkelerini (Cambodia, Vietnam, Malaysia) ziyarete gittigimde sokaklarda küçük yaşta hayat savaşı veren, eğitimden mahruz kalan miniklerden esinlenerek yazdığım bir parça...öğretmenliğin kutsallığını ve ne kadar doğru bir meslekte olduğumu bana tekrar tekrar hatırlatan anılarım olarak kaldılar.*

## 2<sup>nd</sup> Place “Gönlümden Kopan...” Deniz Erdoğan, VIC\*

### Gönlümden bir sayfa daha koptu

Daha önce kopanların ardından  
Ama bu sanki daha bir başka  
Daha bir derin kanattı yüreğimi

### Gönlümden bir sayfa daha koptu

Sanki gönlümden bir parça daha  
Her kopan parçayla yaralanır yüreğim  
Bilmeden hazırlanır belki son ayrılışa

### Gönlümden bir sayfa daha koptu

Daha kaç sayfa var bilmiyorum  
Kopan sayfalar adedince  
Belki mutlu anlar vardır ötede.

### Gönlümden bir sayfa daha koptu

Ve bana annemi hatırlattı  
Takvimin günleri geçtiğinde  
Koparırdı ama kıyamazdı atmaya  
Saklardı onları büyük bir itinayla

### Gönlümden bir sayfa daha koptu

Düşündüm sonra kopan sayfayı  
Ne yapayım, nereye saklayayım diye  
Her mekanı fani görünce  
Dürüp, katlayıp gönderdim ötelere

*\*...bir mezuniyetten sonra....*

## 3<sup>rd</sup> Place “Son Zil” Ahmet Arif Haktan, VIC

Yine geldi geçti bir yıl daha, ne çabuk aradan  
Sardı şimdiden, son zil kabusu yüreğimde  
Zorla ayıracaklar sanki bir yavruyu anadan  
Yaşanmış anılar mı yalnızca kalan ellerimde

Zor ve uzun yolculuğun artık geldik sonuna  
Kader yazgısı, elbet bir gün bize de ayrılık var  
Mütebessim simalarınız çarpıyor dimağıma  
Boş kalan sıralarda esse de bir poyraz rüzgar

Uçunca yuvadan yavru, güvercin ne hissedirdi  
Arkasından bakarken bir iki de yaş dökerdi  
O gün benim de içime dolacak bir yerlerden  
Hem sevinç, hem hüznün, iki zıt duygu selinden

Tohum ekenlerin umut katarak umutlarına  
Doğacaksınız birer birer ışık'tan nur heykeller  
Kaçacak karanlıklar uzayın derin boşluklarına  
Abide olacak kadar güzel özlenen numuneler

Yıllar sonra bir gün hatırlar mısınız bilmem  
Sorularseniz kimdi biz için gece gündüz didinen  
Günün sonunda karlı bilir aktıysa anlından nem  
Tabiki Öğretmenlerinizdi siz gül açınca gülen

Yolunuza ışık tutmaya çalışan fenerlerdik  
Karanlık sokakta ki o lambalar bizlerdik  
Yorulsak ta o yorgunluğun büyük bir manası var  
Sarsın bütün ruhları diye dört mevsim bahar

Sırtımıza perçinlenmiş yüklerin en kıymetlisi  
Artık yorgunluk, acı, keder ne ehemmiyeti var  
Bir harf öğretendir insanların en hürmetlisi  
Ermeden delebilir miydi karanlıkları mumlar

Şimdi artık demir almak vakti geldi bu limandan  
Halatlar gibi güçlü sevgimiz bizi bize bağlayan  
Hayır, daha da güçlü, kökleri yürekteki candan  
O kök ki kopmaz bir olmuş canları ayırsan bir aradan

Ne kutlu bir şey insanlık tacını giymek  
Ulvi bir gayeye nefer seçilmek  
Altın gibi bir nesle çok muhtaç zamanımız  
“Hazan vurmasın size”, budur son muradımız